



Marie d' Harcourt was een Franse erehofdame van de vrouw van Lodewijk van Orleans. Hij was een broer van koning Karel VI en regeerde samen met hem en enkele andere mensen het land. De hertog van Gelre was een belangrijk persoon en had de leiding over wat nu onze provincies Gelderland en Limburg zijn. Een groot deel van het huidige Duitsland hoorde daar ook bij. Frankrijk wilde graag vrienden blijven met Gelre en Lodewijk kwam op het idee om zijn erehofdame te laten trouwen met Reinald IV, die toen hertog van Gelre was. Als ze samen een zoontje zouden krijgen dan was de kans groot, dat de vriendschap tussen die twee landen nog lang kon duren. Lodewijk gaf als cadeau het bruidspaar heel veel geld, dat ze moesten terugbetalen als ze geen kinderen konden krijgen. Twee jaar na het huwelijk werd Lodewijk in Parijs vermoord.

Maria van Gelre is beroemd geworden door haar gebedenboek van 1200 bladzijden. Zij liet de woorden schrijven door een monnik uit Oosterbeek en prachtige tekeningen maken en inkleuren door mensen van de gebroeders Van Limburg. Je ziet haar hier afgebeeld in haar gebedenboek.

Marie d' Harcourt werd vanaf de trouwdag **Maria van Gelre** genoemd. Zij ging zeker vier keer als pelgrim naar Renkum. Voor het eerst in 1406. Een pelgrim ben je als je vanuit een andere woonplaats op weg gaat naar een plek, die voor een gelovig iemand belangrijk is. Zij was katholiek en dacht veel aan Maria, de moeder van Jezus. 't Mooie beeld "Maria van Renkum", dat nu in de kerk nog steeds te zien is en dat Maria van Gelre ruim 600 jaar geleden ook zag, hielp haar om goed te kunnen bidden, ze stak er een kaars aan en hoopte dat ze mee mocht maken zelf ook moeder te worden. Helaas gebeurde dat niet. Toen haar man later onderweg van het paard viel en dood bleef liggen, werd Maria weggejaagd. Ze mocht niet meer in Gelre komen. Renkum is vanaf 1380 een bedevaartsoord, waar pelgrims nog altijd naar toekomen om te bidden, om rust te vinden en weer hoop te krijgen om problemen beter aan te kunnen. Veel mensen houden een goed gevoel aan zo'n bezoek over en steken vaak voor een ander een kaarsje aan. Kom gerust ook eens binnenlopen. Of je nou een pelgrim bent of niet, je bent overdag altijd in het kerkgebouw welkom! De deur staat voor je open!

Op het kerkplein vind je een standbeeld van haar en in de kerk een tentoonstelling, die een paar weken duurt, met informatie over deze jonge vrouw, die veel voor arme mensen gedaan heeft. **Zie: www.stichtingmariavanrenkum.nl**





Als je deze tekening inkleurt en je levert deze in bij de bieb voor 22 november dan maak je kans op een leuke prijs. Onder alle inzenders trekken we er drie kleurplaten uit en dan doen we op 22 november om 15.00 uur 's middags in het katholieke kerkgebouw. Daar mag je bijzijn. Kom je?

Gewoon doen!

Ik ben _____ leeftijd: _____ School: _____