

Wees jezelf;  
laat zien wie je bent,  
wat je bent en waar je  
in gelooft,  
laat dit doorschijnen  
in iedere boodschap  
die je vertelt!

**De Nationale Dodenherdenking** is oorspronkelijk de herdenking van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse militairen en verzetsstrijders. Zij vindt jaarlijks in Nederland plaats op 4 mei, met onder andere twee minuten stilte om 20.00 uur. De eerste minuut voor diegene die zijn overleden, de tweede minuut om de mensen te eren die levend zijn teruggekeerd uit de strijd en waar de oorlog nog generaties lang impact had. **De gezamenlijke kerken van Renkum-Heelsum** organiseerden vooraf wederom een herdenkingsdienst met aandacht voor de **Renkumse verzetsheld Bram Streefland** (zie pagina 2).



Na de herdenkingsdienst in de katholieke kerk van Renkum ging men lopend via de struikelstenen van de omgekomen zusjes Cohen naar het Europaplein. Bij de toespraken, het leggen van kransen en uitgesproken gedichten van en door kinderen waren opvallend veel mensen aanwezig.

**Abraham (Bram) Streefland** (Renkum, 26-03-1906 /08-03-1945) was 'n Nederlandse verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in nov. 1944 tijdens Operatie Pegasus II gepakt en een aantal maanden later bij Woeste Hoeve samen met 116 anderen geëxecuteerd als repressiemaatregel vanwege de aanslag op Hanns Rauter. Streefland



was getrouwd en had een dochter. Tijdens zijn opgraving na de oorlog bleek dat Streefland nog steeds hetzelfde geallieerde uniform droeg waarin hij was opgepakt. Zijn stoffelijke resten werden herbegraven op de Oude Algemene Begraafplaats (Onder de

Bomen - zie foto) in Renkum. In zijn woonplaats werd de **Fluitermaatscheweg** hernoemd naar **Bram Streeflandweg**. Van de Amerikaanse regering ontving hij postuum de Medal of Freedom.

*“De Fluit”* of de *Fluitermaatscheweg* (foto 1910) werd later omgedoopt in **Bram Streeflandweg**

