



Renkums beekdal

Een - helaas - kleine groep vertrok om 07.00 uur vanaf de pastorie voor een wandeltocht van 6 km. langs locaties, die in het verleden voor katholieken belangrijk waren. Hans Gelderman zorgde voor teksten met liederen.





Foto: de Kapelleberg waar de **Willibrordkapel**, een kerkje uit het **begin van de 9e eeuw** te Harten stond: een locatie in het huidige Renkum. Op kaarten uit de 16e eeuw staat de kapel nog ingetekend.



De geschiedenis van dauwtrappen, ook hemelvaren genoemd, gaat terug naar de 1e eeuw na Christus. Tijdens de meifeesten in de Germaanse tijd vierden mensen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. Later, in de 19^e eeuw, ontstond hieruit de gewoonte om in groepsverband zingend en met blote voeten op het gras te dansen. Hier komt vermoedelijk de term dauwtrappen vandaan. De dauw op het gras zou een zuiverende en genezende werking hebben. Mensen stonden al om drie uur 's nachts op, omdat ze op tijd terug moesten zijn voor de kerkmis, die om negen uur begon. Het dauwtrappen werd toen in verband gebracht met processies op de ochtend van Hemelvaartsdag.

Carmen en Glenn hadden voor het ontbijt gezorgd, dat om 09.00 uur begon. Al met al was het een leuke activiteit, maar volgend jaar hopelijk met meer mensen erbij.

