

Mannenkoor “Kunst na Arbeid” Oosterbeek



Maria van
Renkum →

Dit mannenkoor werd in 1905 in Oosterbeek opgericht, maar repeteert al jaren wekelijks in de Ontmoetingskerk in Doorwerth. Het viert dit jaar dan ook het 120-jarig bestaan. Er zijn hoogtij-jaren geweest met meer dan 40 leden, maar nu zijn er 17 leden, die zingen vierstemmig (1^e en 2^e tenoren, baritons en bassen). Het repertoire is, in de volksmond, ‘klassiek’. Ze zingen zowel volks-, religieuze, populaire als klassieke liederen en dat in diverse talen. Door het met elkaar zingen ontstaat er een vriendschapsband waardoor het lidmaatschap van een koor, naast het muzikale, een sociale betekenis heeft.



Iedereen kan komen luisteren naar dit koor op zaterdag 29 maart 2025 in de katholieke kerk te Renkum. Het begint om 16.00 uur en duurt tot 16.45 uur. De toegang is gratis! Neem iemand mee en geniet van de fraaie gezangen. Graag tot ziens!