



Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd door “Nederland Monumentenland”, in samenwerking met lokale comités door het hele land. Met dit evenement willen ze de aandacht voor monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Ook wij deden mee. Het kerkgebouw en het park waren te bezichtigen op zaterdag 13 september van 9.00 uur -16 uur en op zondag 14 september van 12.00 uur -16.00 uur. Rondleidingen werden verzorgd op beide dagen van 14.00-15.00 uur. In het kerkgebouw bevonden zich uitlegvelden met vermelding van bijzonderheden die je kon bekijken in het kerkgebouw. Voor koffie/thee met een koekje en limonade speciaal voor de kinderen werd gezorgd alsmede een passende sfeervolle muzikale omlijsting door de muziekgroep ABIM.



Mensen kwamen gewoon rondkijken, kaarsjes aansteken, gezellig met elkaar praten, herinneringen aan het kerkelijk leven van vroeger delen. Bezoekers o.a. uit Schagen, Alphen aan de Rijn en Arnhem genoten van de gastvrijheid. Enkele niet kerkelijken vertelden dankbaar te zijn voor de uitleg over het kerkgebouw, de katholieke gewoonten en het devote Mariabeeld. Ook hoorden we van belangstellenden uit de omgeving, die nog nooit binnen in het gebouw waren geweest, dat ze aangenaam verrast waren, net als van het park om het kerkgebouw.

Bezoekersaantal: 28 (zaterdag) + 49 (zondag) = afgerond **bijna 80 mensen** (nagenoeg allen niet behorend tot de plaatselijke geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum)

Deze dames uit Zuid-Afrika vonden de kruiswegstaties in het kerkgebouw geweldig!

Een jongen kwam met opa en oma en wilde zo graag het orgel van dichtbij zien.

'n Niet kerkelijke man uit Renkum zei het klokkengelui altijd mooi te vinden.

Een jongeman van elders kwam speciaal om in ons gebouw stil te staan bij het overlijden van zijn 23-jarige vriendin.



Veel mensen, die niet direct bij de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum horen zeiden zich betrokken te voelen bij ons kerkgebouw en het devote beeld Maria van Renkum. "Ik woon hier niet meer, maar deze kerk blijft altijd mijn kerk en niet mijn huidige plaatselijke kerk waar ik normaal kom. Ik hoop, dat deze kerk ook voor anderen blijft voortbestaan", sprak iemand uit Duiven.

