

Pelgrims uit Zaandam - groep 1 van 3 - Renkum 4 juli 2024



Op 4, 10 en 23 juli hadden wij in Renkum een groep van de parochie Katholiek Zaanstreek op bezoek. Al sinds het jaar 2000 gaat men vanuit de Zaanstreek op pad om een stukje Nederland en haar religieuze verhaal te ontdekken. Men is er achter gekomen dat er in ons land op het gebied van bedevaartplaatsen nog onbekende pareltjes te vinden zijn.





Dit jaar maakte onze bedevaartkerk met 't bekende beeld van Maria van Renkum deel uit van de route langs de Zuid-Veluwe met kasteel Doorwerth, de oude kerk te Oosterbeek met de uiterwaarden van de Neder-Rijn en op de terugreis naar Noord-Holland een diner.



Pelgrims uit Zaandam - groep 2 van 3 - Renkum 10 juli '24



De groepen onder leiding van Ko en Matthe, met respectievelijk 30, 57 en 59 personen werden om half elf verwelkomd in de pastorie met koffie, thee en vlaai.



Pelgrims uit Zaandam - groep 3 van 3 - Renkum 23 juli '24



Rond 11:00 uur werd men uitgenodigd voor een lezing van John Bartels over Maria van Renkum en onze kerk. Na afloop was er gelegenheid om een kaars op te steken, het bedevaartpark te bezoeken en wat artikelen uit ons bedevaartwinkeltje aan te schaffen.



fikse regenbuien wat anders dan gepland. De slotviering vond nu plaats in Renkum en niet in het Oude Kerkje van Oosterbeek. Vanwege beperkte ruimte zat een aantal mensen buiten onder de grote parasols.

Samen bij Maria



Na de meegebrachte lunch in de pastorie vertrok de groep naar kasteel Doorwerth. De derde dag verliep vanwege de





De deelnemers waren erg enthousiast en niet te beroerd om mee te helpen met het serveren van koffie/thee en 't opruimen na afloop. Het waren mooie dagen, mede dankzij de hulp van onze vrijwilligers in de keuken en bij de bediening.

*Tekst: Tosca van den Broeke
Foto's: John Bartels*

