

Renkum Bedevaartsoord sinds 1380



Alleen zijn, betekent niet eenzaam.
Alleen zijn, geldt niet als een straf.
Alleen zijn, met mooie gedachten,
Gedachten neemt niemand je af.
Alleen zijn, met dierbare doden,
Alleen zijn, met herinnering
Aan tijden die reeds lang voorbij zijn
Aan alles wat kwam en wat ging .
Alleen ongestoord in je kamer.
De dingen vertrouwd om je heen,
Een rustig en zuiver geweten,
Dan ben je gelukkig, alleen.
Wie zo het alleen zijn kan dragen,
Wie zo zich verzoent met zijn lot,
Die spreekt niet van eenzame dagen,
Die leeft in vertrouwen op God.....



Marie 'd Harcourt erehofdame en lid van de Franse koninklijke familie is de oudst van naam bekende pelgrim, die het devote beeld Maria van Renkum bezocht. Dat deed ze in 1406 - 1407 -1409 en 1418. In haar beroemde gebedenboek, dat zich in Berlijn bevindt staat ze afgebeeld. Ze huwde de hertog van Gelre. Haar man Reinald IV liet een groot klooster in ons Veluwe dorp bij de Nieuweweg bouwen.

De Stichting Maria van Renkum zet zich in om de katholieke kerk van Renkum blijvend te behouden. Dit voor pelgrims, gelovigen en anderen. Eenieder is van harte welkom in de gastvrije kerk!

Steun ons financieel: Stichting Maria van Renkum
Rekeningnummer NL53 INGB 0009 0098 81



You Tube Gastvrije kerk Renkum

You Tube Marialied Renkum



Geniet van het stiltepark rondom ons kerkgebouw, eenieder kan/mag daar rustig lopen of zitten. Iedere dag is de kerk van 09.00 – 16.00 uur vrij toegankelijk: een oase van rust, stilte en bezinning. 's Morgens staat er doordeweeks van 09.30 uur tot 11.30 uur koffie/thee voor je klaar in de pastorie, het gebouw op het kerkplein. Kijk eens op www.stichtingmariavanrenkum.nl voor activiteiten, informatie en foto's. Via stichtingmariavanrenkum@outlook.com zijn wij te bereiken.