

Excursie op vrijdag 27 september 2024

08.30 uur

Vertrek met een 25 persoons bus vanaf of tegenover het kerkplein van de katholieke kerk te Renkum

10:00 uur

Aankomst *Zandverhalen* te Elburg met koffie en gebak

10:30 uur

Bezoeken expositie "Bijbelverhalen in zand"



12:15 uur

Vertrek naar Rederij Randmeer

12:30 – 14:00 uur

Varen en lunch op het Veluwemeer

15.00 uur

Uitleg / rondleiding Geert Groote Huis te Deventer



Geert Groote (1340 – 1384) is de belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis. Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als grondlegger van de "Moderne Devotie". Deze vernieuwingsbeweging stond voor een persoonlijke beleving van het geloof en een eenvoudig en oprecht leven. In het Geert Groote Huis, op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, vertelt men zijn verhaal. Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtegoed nog altijd actueel is. Het eerste klooster (1405) te Renkum, werd een klooster van de Moderne Devotie. Ons bekende Mariabeeld bevond zich daar.

Na afloop is er koffie-/theegelegenheid in Deventer, even napraten, wat drinken.

17.00 uur

Vertrek naar Renkum.

Aanmelden via: stichtingmariavanrenkum@outlook.com
o.v.v. naam, adres, telefoonnummer

Iedereen, die het leuk vindt kan/mag mee, maar vol = vol. In de kostprijs van € 95 is inbegrepen: busvervoer, koffie en gebak te Elburg, bezoek expositie, boottocht met lunch, toegang en uitleg Geert Groote Huis. Als je een museumjaarkaart meeneemt dan krijg je achteraf € 8,50 terug.

Gezellig

