



de Gelderlander

Priester Frans Bomers uit Bemmelen zwaait na 60 jaar af in roerige tijden voor katholieke kerk; 'Ik geloof in inclusiviteit'

INTERVIEW

Achmed Majid 12-04-24, 12:19

Frans Bomers is zestig jaar priester. Hij vindt het een mooi moment om zijn werkzaamheden in Lent, Oosterhout en Slijk-Ewijk af te bouwen. Een gesprek met de ruimdenkende Bemmelaar over de kerk, het westen en inclusiviteit. „Het imago van de kerk is buitengewoon slecht. Maar ik zie een tegenbeweging op gang komen.”



Hij mag dan 86 jaar zijn, Frans Bomers maakt een buitengewoon kwieke indruk in zijn met katholieke werken versierde huiskamer in Bemmelen. Hij vertelt zijn verhalen op wisselende toonhoogtes. In iedere anekdote zit een levensles verscholen. Hier spreekt een man die weet hoe het is om te preken.

Waarom stopt u dan toch?

„Op mijn leeftijd gaat alles moeizamer. Momenteel ben ik dertig uur per week bezig als assistent van de priester. Ik bezoek onder andere zieke mensen en bereid preken voor. Voortaan ga ik in de weekenden naar een klooster in het Limburgse Panningen. Eigenlijk zou ik helemaal stoppen als assistent en verhuizen, maar dat doe ik niet. Er is daar niet veel werk voor mij. Dus ik blijf hier doordeweeks helpen, maar wel een stuk minder.”

Hoe wordt iemand priester?

„Op de boerderij van mijn ouders zaten vierhonderd Duitse soldaten ingekwartierd in de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd hadden we tien onderduikers. Ongelooflijk achteraf dat zij niet zijn opgemerkt. Mijn oom was aalmoezenier in het leger en reed met een grote motor. Hij bracht altijd snoep mee. Bomers staat op en doet het geluid van de motor na: „Zzz Zzz Zzz!” „Ik groeide met het geloof op, wist al vroeg dat ik dit wilde. Na studies filosofie en theologie werd ik in 1964 tot priester gewijd. Een half jaar later ging ik naar Taiwan.”

Dat moet een cultuurschok zijn geweest.

„Het eerste wat mij opviel, was dat er in Taiwan geen zondag was, mensen werkten elke dag. Toen zag ik het verschil tussen het christendom en China, waar Taiwan onderdeel van was. Chinezen zijn een hoogstaand volk met een geweldige cultuur. Maar het westen is christelijk geworteld, dat is een verschil. Onze wekelijkse rustdag komt ook daardoor.”

Werkte het Chinese communistische regime u tegen?

„Nee. Chinezen zijn veel verdraagzamer dan wij. Wij westerlingen of Nederlanders nemen anderen ontzettend graag de maat. Dat doen buitenlanders lang niet zoveel en Chinezen al helemaal niet.”

Hoe was het weer in Nederland te komen?

„Moeilijker dan mijn vertrek naar Taiwan, waar ik zestien jaar bleef. Nederland was zó veranderd. De mensen waren véél mondiger geworden. In 1964 hadden bepaalde mensen nog groot gezag. Dokters, schoolhoofden, pastoors en dominees. Dat viel allemaal weg.”

Een goede verandering?

„Op zich wel. Ik heb een hekel aan rangen en standen, en ben ongelooflijk ruimdenkend. Het woord ‘katholiek’ betekent: inclusief. Ik geloof in een kerk die er voor iedereen is.”

Ook voor homo's en non-binaire mensen?

„Laatst sprak ik een man in een kerk. Hij zei zich niet welkom te voelen als homoseksueel. Ik zei: je bent zoals je bent. We zijn allemaal kinderen van God. Ik zeg niet dat homo zijn een zonde is. Integendeel; het is je geaardheid. Ik weet niet hoe het is om non-binair te zijn. Je moet mensen accepteren zoals ze van nature zijn.”

De katholieke kerk kreeg veel te verduren vanwege seksuele misbruikzaken.

„Het imago van de kerk is buitengewoon slecht. Ik heb nooit iets van zulke zaken gemerkt. Nooit. Achteraf hoorde ik verhalen over dingen die gebeurden op de plekken waar ik studeerde. Mijn oren klapperden toen de misbruikschandalen naar buiten kwamen. Het was voor veel mensen een reden om zich uit de kerk te schrijven.”

„Toch denk ik dat het niet op zulke schaal gebeurde als de media ons doen geloven. Dit soort zaken komen helaas in in alle geledingen van de samenleving voor. Kijk maar naar wat er nu bij mediabedrijven aan het licht komt.”

Bomers sluit af met moed. „De kerken raakten de afgelopen jaren leger. Maar iedere beweging roept een tegenbeweging op. Met Pasen zag ik veel jonge mensen van wie ik niet verwachtte dat zij zich zouden laten dopen.”

Op zondag 14 april 2024 vierde hij zijn jubileum in de Maria Geboortekerk in Lent.

De dienst was en is online te volgen via de website meekijken.online na invoering van de code 1404.



Paspoort

Frans Bomers, 21-02-1938

Ging in Groenlo naar
basisschool Calixtus

Middelbare school

Seminarie Zundert

Studeerde filosofie en
theologie

1964, ingewijd als priester
en vertrokken naar Taiwan
1980-1982, kapelaan in
Heerlen.

1982-1985, overste van
klooster Het Spijk in Eefde.

1985-1995, pastoor in
Schalkhaar.

1995-2008, pastoor in
Lent, Oosterhout en Slijk
Ewijk.

2008-heden, assistent
pastoor in Lent,
Oosterhout en Slijk-Ewijk.

Frans Bomers woont in Bemmelen en heeft een celibatair leven.