

Dauwwandeling + ontbijt



9 mei
2024

Renkum
Mariakerk



Genieten van mystieke ochtendnevels en een kakofonie van vogelgeluiden. Van die typische geur van vochtige grond en fris gras in je neus. Op Hemelvaartsdag kon je dit allemaal ervaren: dauwwandelen georganiseerd door de Pastoraatsgroep van onze Maria-kerk. Dat betekende vroeg uit de veren. Om 07.00 uur startte de wandeling met een heerlijke ochtendzons in stil Renkum.





Na afloop stond om 08.30 uur een heerlijk ontbijt verzorgd door Carmen en Glenn klaar. Om 09.30 uur gingen de 14 deelnemers voldaan naar huis. Met wat meer bekendheid naar buiten toe, zou deze leuke activiteit, die bedoeld is voor alle belangstellenden extra mensen kunnen trekken.

Tot de volgende keer



Wij zijn
een
gastvrije
Kerk



Fotocollage
Stichting Maria van Renkum