



In veel landen is het niet toegestaan je christen te noemen of voor je geloof te mogen uitkomen. Daar staan dan zware straffen op. Het martelen of het doden van deze mensen komt veel voor.

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Onderzoeksrapporten wijzen dat uit.

Door het kerkgebouw o.a. een nacht in november in bloedrood te zetten vragen ook wij in Renkum aandacht voor deze onvrijheden en praktijken.

Een volledig programma en info vind je op de website van: **stichtingmariavanrenkum.nl**

Of je nu gelovig bent of niet, het recht op vrijheid, jezelf mogen zijn, spreekt ieder normaal denkend mens aan.

Maar niets regelt zich vanzelf:
Solidariteit vraagt inzet/ moed.

Renkumse Mariakerk bloedrood verlicht op RedWednesday

VRIJ

De Stichting (www.stichtingmariavanrenkum.nl) zet zich in om de katholieke kerk van Renkum blijvend te behouden. Dit voor pelgrims, gelovigen, mensen die in het kerkgebouw of in het park eromheen rust zoeken. Eenieder is van harte welkom in deze gastvrije kerk! (stichtingmariavanrenkum@outlook.com)

→ *Ansichtkaarten zijn per stuk of als set van 10 verkrijgbaar!*

Stichting Maria van Renkum rek.nr. **NL53 INGB 0009 0098 81**

 *Gastvrije kerk Renkum*

 *Marialied Renkum*



Maandag 20 nov. is er een lezing van Kerk in Nood in de pastorie van de RK kerk te Renkum. Het thema is “**Vrij zijn om te geloven**”. Aanvang 20.00 – 21.30 uur / koffie-thee vooraf. **Gratis entree voor wie dan ook**. Graag wel even via de Stichting opgeven.

Woensdagnovond 22 nov. '23 kleurt het kerkgebouw bloedrood!

Vanaf 22.00 uur tot de volgende morgen 23 nov. 10.00 uur is er een non-stop gebedsaanwezigheid bij Maria van Renkum. Kom je ook een uur bidden in stilte of in gedachten gewoon aanwezig zijn: stilstaan bij het lot van vervolgte gelovigen wereldwijd.

Graag even vooraf schriftelijk aanmelden. Zeg het voort.....



Doe ook mee!

