

Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland?

Maarten Beeks / tekst website Omroep Gelderland



RENKUM - Je kunt het een charmeoffensief noemen of een laatste strohalm om de teloorgang te redden. Hoe je het ook noemt, vandaag openen heel veel Gelderse kerken de deuren voor iedereen die maar langs wil komen. Het aanvankelijke Brabantse en Zeeuwse initiatief is omgedoopt in een landelijke Open Kerkendag. Doel: mensen weer in contact brengen met kerkgebouwen.

Jaarlijkse worden tientallen kerkgebouwen afgestoten. Er is te weinig aanloop, steeds minder gelovigen. De landelijke Open Kerkendag moet de kerken weer een beetje kleur op de wangen brengen. Niet direct het geloof, maar juist aandacht voor de grote historische en culturele waarde van de vaak gezichtsbepalende bouwwerken.



Op Europese lijst

De Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk in Renkum is één van de deelnemende kerken. En dat is niet gek als je bedenkt dat ze als enige kerk in Nederland op een Europese lijst staan van gastvrije kerken (openchurches.eu).



"Daar zijn wij best trots op", vertelt John Bartels, voorzitter van de Stichting Maria van Renkum. "Het voortbestaan van ons kerkgebouw staat net als op zoveel andere plekken onder druk. Daarom proberen wij als stichting ons echt te richten op een breed publiek", vervolgt Bartels.

"Je kunt hier ook komen genieten van het prachtige interieur, of het parkje dat de kerk hier omringt." (Tot zover de overgenomen tekst van omroep Gelderland).



De Radio-opname, die ieder uur herhaald werd resulteerde in bezoekers afkomstig uit bijv. Apeldoorn, Nijmegen, Wageningen en Hemmen, zoals de geïnterviewde jongen, die met oma kwam kijken - zie foto op pag.2



De t.v. opname werd om 17.00 uur uitgezonden (Nieuws van de dag).

Bezoekers konden koffie/thee met wat lekkers krijgen. Het landelijke thema was "kerkinterieurs". In de kerk lagen afdrucken met vermelding van 10 bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw.

Leden van de Stichting Maria van Renkum en de Pastoraatsgroep Renkum-Heelsum waren voor uitleg etc. de hele dag aanwezig.



's Middags waren sfeervolle muzikale nummers te horen, die live gespeeld werden. Ongeveer 40 bezoekers kwamen verspreid over de dag een kijkje nemen. Het was prachtig weer, zodat een koffiecorner bij de parasol op het kerkplein gezellig aandeed.

 **Gehoord**

"Wat een mooie kerk", "Geweldig die akoestiek en die gewelven", "Fijn, dat je hier zomaar kunt binnenlopen", "Heerlijk, die rust", "Goed dat zo'n kerk bestaat".