



De koffie is klaar  
Kom gezellig verder

Een groep van tien Wageningse protestanten bezochten op vrijdagmorgen 27-01-23 onze kerk. Carmen zorgde voor koffie/thee met wat lekkers en de Stichting Maria van Renkum (MvR) ontving de groep en vertelde een en ander over onze kerk en de geschiedenis van het devote beeld Maria van Renkum.

Reactie van een deelnemer via de e-mail:

*"Ik ben nog vol van het bezoek. Wat een moed en vertrouwen om zo te blijven bouwen aan de kerk als plek van ruimte, bezinning, vindplek van liefde. Jullie hebben een prachtige historie, een mooie plek, maar bovenal een groot geloof en ik denk dat je dan de kracht krijgt om bergen te*

*verzetten! Mij heeft het geraakt en ik ben van plan om binnenkort nog eens in alle rust terug te komen."*

Ds. Erica Hoebe, predikant van de Protestantse Gemeente te Wageningen (wijkgemeente Lucas - Bevrijdingskerk) begeleidde in het najaar van 2022 een drietal bijeenkomsten over Maria n.a.v. het gepubliceerde boek van Arnold Huijgen. Zie hun: *Vorming en Toerusting Programma 2022-2023*. Een prachtig aanbod van uiteenlopende bijeenkomsten m.b.t. verdieping en ontmoeting. Een bestuurslid van de Stichting MvR was daar toen aanwezig en nodigde de deelnemers uit een bezoek aan Maria van Renkum te brengen. En zo geschiedde het.

