

Veel geluk in 2023 !!



Ik geloof in de zon,
zelfs als ze niet schijnt.

Ik geloof in de liefde,
zelfs als ik ze niet ervaar.

Ik geloof in het leven,
zelfs als het niet rooskleurig is.

Ik geloof in God,
zelfs als ik Hem niet zie.

www.stichtingmaria vanrenkum.nl

We wensen je liefde & gezondheid met aandacht voor elkaar



Foto: lampionnoptocht Sint Maarten.

Iedere doordeweekse dag kun je in de pastorie van de katholieke kerk te Renkum 's morgens binnenlopen voor een praatje, koffie/thee. De kerk zelf is dagelijks op de dag altijd open net als het park om het gebouw. Voor rustzoekers is dat 'n mooie omgeving. Maandelijks worden mini-concerten in de kerk gehouden, die gratis zijn.

Regelmatig zijn er bijzondere activiteiten, waar alle inwoners aan mee kunnen doen.

Het
warme
gezellige
kerstdagen
en een heel
GELUKKIG NIEUWJAAR
met veel liefde en gezondheid
!!!



Op 24 december om 17.00 uur vindt de Levende Kerststal op het kerkplein plaats met echte dieren. Kom kijken en luisteren naar kinderen en het verhaal!

Foto: een herder op zoek naar de stal.

Natuurlijk houden we ook kerkvieringen en komen **jaarlijks veel pelgrims** overal vandaan om onze kerk te bezoeken. Renkum is sinds 1380 een bedevaartsoord. Zo kwam de Franse hofdame Marie d'Harcourt zeker vier keer naar Maria van Renkum, in 1407 zelfs met hovelingen.

Ook Titus Brandsma bezocht in 1933 onze kerk en schreef in het boek bij het devote Middeleeuwse beeld. De Stichting Maria van Renkum zet zich in voor het behoud van het kerkgebouw en investeert.



Wij sparen nu voor een nieuwe geluidsinstallatie t.w.v. 15.000 euro. We hopen, dat inwoners, bedrijven hiervoor een bedrag willen overmaken. Grote of kleine bedragen: alle giften zijn van harte welkom!

Bij voorbaat dank! NL53 INGB 0009 0098 81 t.n.v. Stichting Maria van Renkum