



Iedere doordeweekse dag kun je in de pastorie van de katholieke kerk te Renkum 's morgens binnenlopen voor een praatje, koffie/thee. De kerk zelf is dagelijks op de dag altijd toegankelijk net als het park om het gebouw. Voor rustzoekers is dat 'n mooie omgeving.

