

Vervolgd en vergeten?

EEN RAPPORT OVER CHRISTENEN,
ONDERDRUKT VANWEGE HUN GELOOF
2020-2022

SAMENVATTING



© Ismael Martínez Sánchez / ACN



Kerk in Nood

ACN NEDERLAND

Voorwoord

Door pr. Andrew Adeniyi Abayomi

Ik was nog bezig met de Mis toen ik de explosies hoorde. Ik was op het heiligdom wierook in het wierookvat aan het doen en bereidde me voor op de processie buiten de kerk toen ik twee harde geluiden hoorde en mijn panische parochianen in verschillende richtingen zag rennen. Iemand rende naar me toe en riep: "Pastoor, onbekende mannen met vuurwapens!"

Ik weet niet met hoeveel ze waren - sommigen zeggen zes, anderen vier - maar ik weet wel dat ze georganiseerd waren. Sommige aanvallers hadden zich vermomd als parochianen en namen met ons deel aan de Mis, terwijl ze de hele tijd wisten dat ze van plan waren ons te doden.

Terwijl de kogels de lucht vulden, dacht ik alleen maar aan hoe ik mijn parochianen kon redden. Sommigen slaagden erin de toegangsdeur te sluiten en ik drong er bij de mensen op aan de sacristie binnen te gaan. Eenmaal in de sacristie kon ik me niet bewegen: kinderen omringden me en volwassenen klampten zich aan me vast. Ik beschermde hen zoals een kip haar kuikens beschermt. Mijn kudde, vooral de kinderen, riep: "Pastoor, red ons alstublieft - pastoor, bid!" Ik zei hen zich geen zorgen te maken, want God zou wel iets doen. Er waren nog drie of vier explosies, de ene na de andere in de kerk, en de aanvallers schoten sporadisch met geweren. Het was een goed geplande aanval die ongeveer 20-25 minuten duurde.

Zodra het bericht kwam dat de aanvallers weg waren, verlieten we de sacristie. Er lagen doden in de kerk en er waren veel gewonden. Mijn geest was diep verontrust. Met de hulp van parochianen die konden rijden, begonnen we onmiddellijk onze gewonde broeders en zusters naar ziekenhuizen te brengen. Sindsdien heb ik de gewonden bezocht, met hen gebeden, hen het sacrament van de zieken toegediend en hen aangemoedigd om de hoop levend te houden.

De wereld heeft zich van Nigeria afgekeerd. Er vindt een genocide plaats, maar niemand geeft er iets om. Veiligheidspersoneel en politie in de buurt zijn ons niet te hulp geschoten, hoewel de aanval minstens 20 minuten duurde.



Pater Abayomi is pastoor van de St Francis Xavier Church in Owo, Ondo State, Nigeria. Zijn kerk werd aangevallen tijdens de Mis op Pinksterzondag 5 juni 2022. Bij het bloedbad vielen minstens 40 doden en raakten tientallen zwaar gewond.

De publicatie van Kerk in Nood (ACN) *Vervolgd en Vergeten? Een rapport over Christenen die onderdrukt worden vanwege hun geloof 2020-2022* is van vitaal belang, omdat het de ernstige bedreigingen voor gelovigen belicht. Niet alleen Christenen in Nigeria lijden, maar ook in Pakistan, China, India en vele andere plaatsen.

In heel Afrika worden Christenen vermoord, hun kerken aangevallen en dorpen met de grond gelijk gemaakt. In Pakistan worden ze onterecht vastgehouden op grond van valse beschuldigingen van godslastering. In landen als Egypte, Mozambique en Pakistan worden minderjarige christelijke meisjes ontvoerd, verkracht en gedwongen zich te bekeren en te trouwen met mannen van middelbare leeftijd. In China en Noord-Korea vertrappen totalitaire regeringen de gelovigen en houden ze elke beweging in de gaten. En zoals uit dit verslag blijkt, gaat de lijst van misstanden nog verder.

De lijdende Kerk heeft mensen nodig die zich voor ons uitspreken. Om het moorden te stoppen, moeten meer organisaties zoals Kerk in Nood de waarheid verkondigen over wat er overal ter wereld met Christenen gebeurt. Zo niet, dan zullen we altijd vervolgd en vergeten blijven.

Belangrijkste bevindingen

Vervolgd en Vergeten? Een rapport over Christenen, onderdrukt vanwege hun geloof 2020–2022

“Mijn God, het is moeilijk om geketend te zijn en klappen te krijgen, maar ik leef dit moment zoals U het mij voorschotelt... En ondanks alles zou ik niet willen dat iemand [mijn gijzelnemers] iets wordt aangedaan.”¹

Dit zijn de woorden van zuster Gloria Cecilia Narváez. In januari 2022, drie maanden na haar vrijlating sprak ze met Kerk in Nood over haar gevangenschap in Mali, West-Afrika. Ze werd viereenehalf jaar lang vastgehouden door islamistische militanten, een periode waarin de Franciscaanse zuster herhaaldelijk fysiek en psychologisch werd gemarteld. Zuster Gloria maakte in het interview duidelijk dat haar christelijke geloof de bron was van de vijandigheid tegen haar. Zij beschreef hoe haar ontvoerders woedend werden als zij bad. Op een keer, toen een jihadistische leider haar zag bidden, sloeg hij haar en zei: “Eens kijken of die God je hier uit krijgt.” Zuster Gloria: “Hij sprak tegen mij met zeer sterke, hatelijke woorden... Mijn ziel huiverde bij wat deze persoon zei, terwijl de andere bewakers hardop lachten om de beledigingen.”²

Het schokkende verslag van zuster Gloria belicht het lijden dat wordt toegebracht aan mensen wier enige misdaad

hun christelijke geloof is. *Vervolgd en Vergeten?* biedt getuigenissen uit de eerste hand; casestudies; analyses per land, regio en wereldwijd over de mate waarin Christenen overal ter wereld het doelwit zijn. In de aanloop naar de verslagperiode zijn de mensenrechtenschendingen tegen Christenen sterk verslechterd. Uit de cijfers van het Amerikaanse Pew Research Center voor 2019 blijkt dat Christenen in meer landen werden lastiggevallen dan enige andere geloofsgroep.³ Er was ook een plotselinge toename van schendingen tegen Christenen - van 145 landen in 2018 naar 153 een jaar later.⁴ Open Doors meldde in haar 2022 World Watch List eveneens “seismische veranderingen in het vervolgingslandschap” voor Christenen.⁵ Voor het eerst in de 29-jarige geschiedenis van dit onderzoek scoorden alle 50 landen met de zwaarste vervolging “hoog”.⁶

Uit de gegevens die voor deze editie van *Vervolgd en Vergeten?* zijn verzameld, blijkt dat de situatie voor Christenen in veel landen verder is verslechterd in de onderzochte periode, die liep van oktober 2020 tot september 2022. Deze achtste editie van het rapport is zeker niet volledig, maar onderzoekt de situatie in 24 landen waar schendingen van de godsdienstvrijheid tegen Christenen bijzonder zorgwekkend zijn. Dit geeft inzicht in de aard en ernst van de mensenrechtenschendingen waarvan Christenen en in veel gevallen ook andere minderheden het slachtoffer zijn.

De belangrijkste bevindingen van *Vervolgd en Vergeten?* 2020-2022:

- In 75 procent van de onderzochte landen nam de onderdrukking of vervolging van Christenen toe.

(Zie de kaart op pagina's 6–7 voor meer details)



- **In Afrika** verslechterde de situatie van Christenen in de onderzochte landen.⁷ Ook zijn er aanwijzingen voor een sterke toename van genocidaal geweld door militante niet-overheidsactoren, waaronder jihadisten.
- **In het Midden-Oosten** bedreigen crises en aanhoudende migratie het voortbestaan van drie van 's werelds oudste en belangrijkste christelijke gemeenschappen in Irak, Syrië en Palestina.
- **In Azië** is autoritair staatsbeleid de belangrijkste oorzaak van de toenemende onderdrukking van Christenen in Birma (Myanmar), China, Vietnam en Noord-Korea.

Religieus nationalisme heeft geleid tot een toename in de vervolging van Christenen in Afghanistan, India, Pakistan en elders.

Regionale analyse

Afrika

Christenen op het hele continent worden geconfronteerd met de dreiging van toenemend islamitisch extremisme. Groepen als Boko Haram uit Nigeria en Islamitische Staat West Afrika Provincie (ISWAP) proberen nog steeds kalifaten te vestigen in de Sahel, elk met een eigen wali (gouverneur) en bestuursstructuur. Ook Islamitische Staat in de Grote Sahara (ISGS) neemt een hard-line salafistisch-jihadistisch standpunt in en verbiedt muziek en feesten, en reguleert sociale evenementen zoals bruiloften.⁸ In juni 2021 executeerden ISGS-strijders vijf christelijke burgers bij een wegversperring tussen Gao, Mali, en Niamey, Niger.⁹ In Mozambique heeft Al-Shabab zijn terreurcampagne opgevoerd door Christenen te doden, christelijke dorpen aan te vallen en kerken in brand te steken. De groep is gelieerd aan Daesh (ISIS), die de verantwoordelijkheid opeiste voor de aanslag van 20 maart 2021 op Palma, in het noordoosten van Mozambique.¹⁰ Het jihadisme is een van de redenen waarom Nigeria op de rand van een mislukte staat balanceert, met ontvoeringen, vermoorde priesters en dodelijke aanvallen op kerken die steeds regelmatig plaatsvinden. Volgens de analyse van de International Society for Civil Liberties and Rule of Law werden tussen januari 2021 en juni 2022 meer dan 7.600 Christenen gedood.¹¹ In november 2021 ontstond controversie toen de regering van de Verenigde Staten Nigeria schraptte van haar lijst van “Landen van bijzondere zorg” met betrekking tot godsdienstvrijheid. Eerwaarde Samson Ayokunle, voorzitter van de Christian Association of Nigeria, reageerde dat er een militante extremistische agenda was om “het Christendom weg te vagen”.¹² In 2020 maakten extremisten inderdaad gebruik van de beperkingen vanwege het coronavirus om christelijke nederzettingen aan te vallen. In een brief van Britse parlementsleden en liefdadigheidsinstellingen werd de Britse regering gewaarschuwd dat militante leden van de Fulani-herdersgemeenschap “gebruik hebben gemaakt van de COVID-19 lockdowns om de aanvallen op dorpen te intensiveren” in Nigeria’s Middle Belt.¹³ Twee belangrijke incidenten van Christenvervolging in Nigeria haalden het internationale nieuws. Het eerste was de steniging en verbranding van Deborah Samuel, een 25-jarige Christin, in mei 2022, nadat zij “godslasterlijke” berichten zou hebben gedeeld op WhatsApp. Ten tweede was er de dodelijke aanval op de St Francis Xavier Church in Owo, Ondo State, tijdens de heilige Mis op Pinksterzondag, waarbij minstens 40 doden vielen.

Extremistische groeperingen zijn niet het enige probleem op het continent. Ook acties van overheden hebben de Christenen in Afrika pijnlijk geraakt. Met de afzetting van president Omar Al-Bashir in april 2019, waarmee een einde kwam aan een periode van toenemend islamisme, wachtten Christenen in Soedan af hoe de nieuwe regering zou handelen na de militaire coup van 2021. De eerste tekenen waren niet bemoedigend: kerkleiders werden gearresteerd en een echtpaar werd beschuldigd van “overspel” omdat de echtgenoot zich tot het Christendom bekeerde. Op 24 juni 2022 werden vier mannen gearresteerd op grond van afvalligheid, hoewel zij later werden vrijgelaten. Volgens berichten werden zij onderworpen aan een vernederende en onmenselijke behandeling.¹⁴

In Ethiopië zijn Christenen het slachtoffer geworden van bruto geweld - doelwitten in een breder etnisch gemotiveerde strijd. Volgens bronnen in het land hebben zowel Eritrese als Ethiopische troepen geestelijken en kerkgebouwen aangevallen in de Ethiopische regio Tigray. Eritrese troepen worden beschuldigd van een campagne van etnisch gemotiveerde “culturele zuivering”, waarbij zij naar verluidt hebben deelgenomen aan slachtpartijen onder Ethiopische Christenen, zoals die in Aksum, en oude kloosters en kerkgebouwen hebben verwoest. In mei 2021 zei patriarch Mathias, het hoofd van de Ethiopisch-orthodoxe Tawahedo-Kerk, dat de Ethiopische regering, met de hulp van Eritrese troepen, “het volk van Tigray wil vernietigen.” Hij vroeg waarom Ethiopië “genocide wilde plegen op het volk van Tigray”.¹⁵ Diezelfde maand kreeg Kerk in Nood te horen dat nonnen waren verkracht als onderdeel van de aanval op Tigray.¹⁶

Midden-Oosten

Paradoxaal genoeg zijn er tekenen dat de situatie van Christenen in delen van het Midden-Oosten slechter is dan tijdens de bezetting door Daesh (ISIS). Er is bewijsmateriaal aan het licht gekomen waaruit blijkt dat het voortbestaan van enkele van ‘s werelds oudste christelijke gemeenschappen aanzienlijk wordt bedreigd. De achteruitgang is het duidelijkst in Syrië, waar het aantal Christenen in tien jaar tijd is gedaald van 1,5 miljoen (10 procent van de bevolking) in 2011, voordat de oorlog begon, tot misschien 300.000 (minder dan twee procent van de bevolking). In de nasleep van de explosies in Beiroet op 4 augustus 2020, waarvan de impact het meeste werd

ERITREA

Bloedbad in Aksum

NOVEMBER 2020: Honderden mensen - waaronder priesters en kerkoudsten - werden gedood in een reeks aanvallen, met als diepe punt een bloedbad in de orthodoxe Maryam Tsiyon kerk in Aksum (of Axsum), waarvan wordt geloofd dat de Ark van het Verbond zich er bevindt.¹ Een plaatselijke bron vertelde Kerk in Nood: “Ik hoorde dat er 1000 mensen in de kerk waren, waarvan 750 werden gedood. Het kan zijn dat er meer gewond raakten en later stierven.” Zij voegden eraan toe: “In Aksum staat de Ark van het Verbond. Misschien waren de mensen daar om de Ark te beschermen en... werden ze naar buiten gebracht en doodgeschoten.”

Amnesty International verifieerde het bloedbad in februari 2021, na gesproken te hebben met 41 overlevenden en getuigen van de massamoorden. De organisatie zei: “Eritrese troepen die vechten in de Ethiopische deelstaat Tigray doodden op 28 en 29 november systematisch honderden ongewapende burgers in de noordelijke stad Axum. Daarbij openden ze het vuur in de straten en vielen huizen binnen, een bloedbad dat kan neerkomen op een misdaad tegen de menselijkheid.”²

© Ismael Martínez Sánchez / ACN



gevoeld in de christelijke wijk, vroegen de kerkleiders van Libanon zich af of de gemeenschap op lange termijn wel zal overleven. In Irak, waar de uittocht veel trager verloopt, is de omvang van de gemeenschap gedaald van zo'n 300.000 vóór de invasie van Daesh in 2014 tot slechts 150.000 in het voorjaar van 2022. Uit onderzoek van Kerk in Nood bleek dat in delen van Irak waar Christenen een sterke minderheid vormden, zoals in de hoofdstad Bagdad, de gemeenschap een schaduw van zichzelf was geworden. Kerken hadden er moeite om open te blijven. Van de zeven landen in het Midden-Oosten in dit onderzoek was Irak wel het enige land waar een verbetering te zien was. Een uitgebreid 'post-Daesh' programma voor de wederopbouw van christelijke steden en dorpen, huizen, scholen, kerken en andere openbare voorzieningen werd bekroond met het langverwachte pauselijke bezoek in maart 2021. En toch voelt de christelijke gemeenschap in Irak, net als in zoveel andere landen in het Midden-Oosten, zelf het gevaar dat uitgaat van de onderliggende dreiging van jihadistische

groeperingen. Aanhoudend islamitisch geweld, bijvoorbeeld in Noord-Syrië, toonde aan dat zelfs het veroordelen van extremisme door hoge islamitische leiders blijkbaar weinig effect had op de alledaagse werkelijkheid. De extremistische dreiging bleef in de hele regio bestaan. **Meer dan vijf jaar na de militaire nederlaag van Daesh is de dreiging van een volledige heropleving geenszins verdwenen. Een heropleving van het jihadisme kan het Christendom in de oude bakermat een zware slag toebrengen.** Dat is niet alleen omdat het aantal Christenen nu zo laag is, maar ook omdat hun vertrouwen zo broos is. Ze mogen dan tijden van genocide hebben doorstaan, bij gebrek aan veiligheid is de aantrekkingskracht van migratie - voor velen - steeds sterker onweerstaanbaar. Dat verlangen om te vertrekken wordt versterkt in een culturele omgeving die Christenen blijft afwijzen. Behandeld als tweederangsburgers, gediscrimineerd op school en op het werk, slecht betaald of werkloos, zetten velen ertoe aan een leven buiten het land te zoeken.

Overzicht van landen

Vervolgd en vergeten? 2020-2022 onderzoekt mensenrechtenschendingen tegen christenen in 24 landen. Het gaat met name om landen waar het bijzonder moeilijk is om Christen te zijn.



VERVOLGING VAN CHRISTENEN 2020–2022

VERGELEKEN MET 2017–2019

↑ = Beter

↑ = Iets beter

↔ = Geen verandering

↓ = Slechter

↓ = Iets slechter



Kerk in Nood

ACN NEDERLAND



CHINA

Arrestatie kardinaal Zen

2022: kardinaal Joseph Zen Ze-kiun werd op woensdag 11 mei gearresteerd door de nationale veiligheidspolitie, samen met Margaret Ng Ngoi-yee, een voormalig lid van de Wetgevende Raad van Hongkong, en Denise Ho Wan-sze, een zangeres.³ De drie werden vanwege hun band met het opgeheven “612 Humanitarian Relief Fund”, dat demonstranten in financiële nood hielp, beschuldigd van samenspanning met buitenlandse strijdkrachten en riskeren levenslange celstraf.⁴ De politie van Hong Kong vertelde de BBC dat de groep ervan werd verdacht een beroep te doen op buitenlandse landen of organisaties om sancties op te leggen aan Hong Kong en zo de nationale veiligheid van China te bedreigen.⁵ Kardinaal Zen werd op borgtocht vrijgelaten. Matteo Bruni, directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, zei daarover: “De Heilige Stoel heeft met bezorgdheid kennis genomen van het nieuws van de arrestatie van kardinaal Zen en volgt de ontwikkeling van de situatie met uiterste aandacht.”⁶ Op 25 mei 2022 verscheen kardinaal Zen voor de rechtbank in Hongkong en pleitte onschuldig.⁷

Deze existentiële bedreiging strekt zich uit tot delen van Israël/Palestina. Bijna 75 jaar na de oprichting van de staat Israël is het aantal Christenen op de Westelijke Jordaanoever gedaald van 18 procent tot minder dan één procent nu. Ook hier zijn militanten een groot probleem. Groepen als Hamas worden gezien als de drijvende kracht achter de migratie op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel het totale aantal Christenen in Israël toeneemt - met 1,4 procent in 2021 - hebben aanhoudende aanvallen door randgroepen ertoe geleid dat kerkleiders spreken van “een systematische poging om de christelijke gemeenschap uit Jeruzalem en andere delen van het Heilige Land te verdrijven.” In Saoedi-Arabië en elders ontbreekt de politieke wil om de grondwettelijke verplichtingen inzake godsdienstvrijheid te handhaven. Het naleven van de Shari’a-wet overtroeft de wettelijke vereisten inzake rechten voor iedereen. Op dergelijke plaatsen zijn Christenen een stille, onzichtbare minderheid - en er is weinig teken van verandering aan de horizon. Dergelijke landen in de regio handhaven nog steeds een verbod op kerkbouw, het publiekelijk tonen van kruisen en andere christelijke symbolen, en de invoer van Bijbels en andere christelijke teksten.

Azië

In verschillende landen en in verschillende mate, van strengere beperkingen in Vietnam tot een bijna volledig verbod in Noord-Korea, beperkt autoritair staatsbeleid het vermogen van gelovigen om vrij hun geloof te belijden, of wurgt het zelfs. Hoewel pogingen van de overheid om de uitoefening van het geloof door gelovigen te reguleren niet uniek zijn voor de regio, zijn ze wel kenmerkend voor een aantal landen in Azië. China blijft Christenen en leden van andere religieuze groeperingen die de officiële lijn van de communistische partij niet aanvaarden, lastigvallen en onder controle proberen te houden.¹⁷ In Birma heeft het leger de aanvallen op Christenen hervat, na een pauze tijdens de regering van Aung San Suu Kyi. Ondanks de eerdere promotie van het boeddhisme door de junta als de sociale norm van het land, heeft het leger het nu evenzeer gemunt op pagodes als op kerken, en valt het iedereen aan die zich verzet tegen de coup van 2021.

Religieus nationalisme heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de onderdrukking van het Christendom en andere minderheidsgroepen. Afghanistan is de grootste overtreders, met de Taliban die de samenleving een harde interpretatie van de Shari’a-wetgeving oplegt. Ook de Maldiven leggen de Islam rigoureuus op en weigeren

NIGERIA

Kerkaanslag Ondo State

JUNI 2022: Ten minste 40 mensen, waaronder kinderen, zijn gedood toen gewapende mannen op Pinksterzondag (5 juni) schoten op aanwezigen in de katholieke St. Francis Xavierkerk in Owo, in Ondo State. De aanval vond plaats net toen de Mis werd beëindigd en de gelovigen zich voorbereidden op een processie ter gelegenheid van een van de belangrijkste kerkelijke feesten. Het was de eerste aanval op een kerk in deze staat in het zuidwesten van Nigeria. Pater Augustine Ikwu: “De identiteit van de daders blijft onbekend en de gemeenschap is kapot van de situatie.”⁸

De pastoor van St Francis Xavier's, Father Andrew Adeniyi Abayomi, doet in het voorwoord van dit rapport uit eerste hand verslag van de aanval.

© Ismael Martínez Sánchez / ACN



zelfs het staatsburgerschap voor niet-moslims. In beide landen is het vrijwel onmogelijk om een schatting te maken van de christelijke bevolking, omdat het islamitische geloof de culturele norm is. In India en Sri Lanka is het religieus nationalisme niet alomvattend, maar leidt het tot voortdurende aanvallen op Christenen en andere minderheden. Hindutva- en Singalese boeddhistische nationalistische groepen hebben het gemunt op Christenen en hun gebedshuizen. Zelfs de politie is erbij betrokken geweest, door gelovigen te arresteren of kerkdiensten te stoppen. Politieke overwinningen van religieus-nationalistische partijen - Podujana Peramuna in Sri Lanka en Bharatiya Janata Party (BJP) in India - versterken en stimuleren een klimaat waarin minderheden worden “overstemd”. Dit “anders zijn” is ook aan de orde in Pakistan, waar Christenen en leden van andere niet-islamitische religies kwetsbaar zijn in de samenleving en een verhoogd risico lopen op pesterijen, arrestaties en geweld. In sommige

delen van het land gaat dit gepaard met ontvoering en verkrachting. De religieuze overtuigingen van de meerderheid worden gezien als de norm, wat de perceptie voedt dat Pakistan een monolithische moslimstaat is, in schril contrast met de visie van oprichter Jinnah.

De komst van COVID-19 luidde problemen in voor Christenen en andere minderheden in heel Azië. In april 2020 ontving Kerk in Nood bijvoorbeeld berichten dat in Pakistan de lokale afdeling van de Saylani Welfare International Trust christelijke huizen negeerde tijdens de voedseldistributie voor arme gezinnen die door de pandemie waren getroffen in het district Korongi in Karachi.¹⁸ Zeker een jaar lang weigerden islamitische NGO's niet-moslims te helpen wanneer de hulp afkomstig was van Zakat-afdrachten - een vorm van religieuze aalmoezen door Moslims.¹⁹ Er bestaat een traditie dat niet-moslims niet in aanmerking komen voor het ontvangen van Zakat, hoewel dit een heet hangijzer is binnen de hedendaagse islam.²⁰ Staatsschendingen van de godsdienstvrijheid tijdens de

pandemie van het coronavirus varieerden van goedbedoeld maar draconisch tot berekend en ronduit repressief. Sri Lanka viel in de eerste categorie: Christenen en Moslims protesteerden tegen de verplichting door het ministerie van Volksgezondheid dat iedereen die (mogelijk) aan COVID-19 stierf, gecremeerd moest worden, een maatregel die veel verder ging dan de richtlijnen van de WHO en in strijd was met de traditionele begrafenismaatstaf van beide gemeenschappen. Ondertussen gebruikte Vietnam het coronavirus als voorwendsel voor repressieve maatregelen tegen gelovigen, en maakte het ten minste één christelijke gemeenschap in Hò Chí Minh onterecht tot zondebok voor de verspreiding van het virus.

Conclusie

Indicatoren wijzen er sterk op dat de vervolging van Christenen in de betrokken kernlanden in de verslagperiode verder is toegenomen. Religieus nationalisme en autoritarisme - waaronder de terugkeer van de Taliban aan de macht in Afghanistan, versterkten de problemen voor gelovigen. Christenen en andere minderheden probeerden daarom wanhopig te ontsnappen. Door systematisch geweld en een klimaat van controle nam de onderdrukking van Christenen in landen als Noord-Korea, China, India en Birma toe. Tegelijkertijd betekende het escalerende geweld door militante niet-overheidsactoren - vaak gericht op het verdrijven van Christenen - dat de gelovigen het slachtoffer werden van enkele van de wreedste intimidatiecampagnes ter wereld. Bijzonder zorgwekkend in dit verband is Afrika. Daar vormt extremisme een bedreiging voor voorheen sterke christelijke gemeenschappen. In Nigeria en andere landen overschrijdt dit geweld duidelijk de grens van mogelijke genocide.

Hoewel regeringen het belang van vrijheid van godsdienst of overtuiging beginnen te erkennen, blijkt uit dit rapport *Vervolgd en Vergeten?* dat er nog een lange weg te gaan is om de vrijheid van Christenen en andere minderheden overal ter wereld te beschermen. Een deel van het probleem is een culturele misvatting in het Westen, waar vaak wordt ontkend dat Christenen nog steeds de meest vervolgd geloofsgroep zijn. Tegen deze "politieke correctheid" zei de Chaldeeuwse katholieke aartsbisschop Bashar Warda van Erbil, Noord-Irak, tegen parlementsleden tijdens een bijeenkomst in Londen over de Vrijheid van Godsdienst en levensovertuiging:

"Er worden nog steeds mensen vervolgd vanwege hun geloof... Ja, Christenen worden vervolgd."²¹

Noten bij Belangrijkste Bevindingen

- 1 John Newton, "Islamist captors beat nun for praying", *ACN (UK) News*, 18th January 2022, <https://acnuk.org/news/mali-islamist-captors-beat-nun-for-praying/> [accessed 26/07/22].
- 2 Ibid.
- 3 "Harassment of religious groups reaches new peak in 2019", *Pew Research Center*, 30th September 2021, <https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/30/harassment-of-religious-groups-reaches-new-peak-in-2019/> [accessed 26/07/22].
- 4 Ibid.
- 5 David Curry, president of Open Doors (USA), quoted in Jayson Casper, "The 50 Countries where it's Hardest to Follow Jesus in 2022", *Christianity Today*, 19th January 2022 <https://www.christianitytoday.com/news/2022/january/christian-persecution-2022-countries-killed-world-list.html> [accessed 26/07/22].
- 6 Ibid.
- 7 Egypt is not included as it is categorised as part of the Middle East.
- 8 Jared Thompson, "Examining Extremism: Islamic State in the Greater Sahara", *Center for Strategic & International Studies*, July 22nd 2021, <https://www.csis.org/blogs/examining-extremism/examining-extremism-islamic-state-greater-sahara> [accessed 11/07/22].
- 9 Ibid.
- 10 Fionn Shiner, "Fear and panic as Daesh 'seize' town", *ACN (UK) News*, March 30th 2021, <https://acnuk.org/news/mozambique-fear-and-panic-as-daesh-seize-town/> [accessed 11/04/22].
- 11 See "Nigeria" country entry in *Persecuted and Forgotten? 2020-2022*.
- 12 Wale Odunsi, "Religious intolerance: 'Boko Haram, ISWAP, bandits killing Christians' - CAN chides US govt", *[Nigeria] Daily Post*, 21st November 2021 <https://dailypost.ng/2021/11/21/religious-intolerance-boko-haram-iswap-bandits-killing-christians-can-chides-us-govt/> [accessed 25/05/22].
- 13 Charles Collins, "UK Foreign Office asked to help religious minorities during coronavirus pandemic", *Crux*, 3rd June 2020, <https://cruxnow.com/church-in-uk-and-ireland/2020/06/uk-foreign-office-asked-to-help-religious-minorities-during-coronavirus-pandemic> [accessed 29/07/22].
- 14 "Four men charged with apostasy", *CSW*, July 8th 2022, <https://www.csw.org.uk/2022/07/08/press/5766/article.htm> [accessed 12/07/22].
- 15 Duarte Mendonca, "Ethiopian Orthodox Church Patriarch condemns Tigray 'genocide'", *CNN*, 8th May 2021, <https://edition.cnn.com/2021/05/08/africa/orthodox-church-tigray-ethiopia-intl/index.html> [accessed 30/05/22].
- 16 Fionn Shiner, "Genocide is happening in Tigray", *ACN (UK) News*, 28th May 2021, <https://acnuk.org/news/ethiopia-genocide-is-happening-in-tigray/> [accessed 30/05/22].
- 17 The Pew figures released in September 2021 analyse the condition in China relating to 2019, while this falls just outside of the period examined by this report it is indicative of the scale of problems faced by Christians and other religious groups in China. *Globally, Social Hostilities Related to Religion Decline in 2019, While Government Restrictions Remain at Highest Levels* (Pew Research Centre, 2021 report), p. 61 https://www.pewresearch.org/religion/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/PF_09.30.21_religious_restrictions_AppendixA.pdf [accessed 14/07/22].
- 18 John Pontifex, "Pakistan Christians denied food aid", *ACN (UK) News*, 2nd April 2020 <https://acnuk.org/news/pakistan-christians-denied-food-aid/> [accessed 11/07/22].
- 19 John Pontifex, "Christians denied COVID-19 food aid", *ACN (UK) News*, 12th May 2020 <https://acnuk.org/news/pakistan-christians-denied-covid-19-aid/> [accessed 11/07/22].
- 20 See Marwan Abu-Ghazaleh Mahajneh, Itay Greenspan and Muhammad M. Haj-Yahia, "Zakat giving to Non-Muslims: Muftis' attitudes in Arab and Non-Arab countries", *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 5.2, pp.66-86.
- 21 Fionn Shiner, "Christian persecution never ended in Middle East", *ACN (UK) News*, 6th July 2022 <https://acnuk.org/news/united-kingdom-middle-east-christian-persecution-never-ended-in-middle-east/> [accessed 27/07/22].

Noten bij Case Studies

- 1 Fionn Shiner, "Surge in violence leads to up to 1,000 deaths", *ACN (UK) News*, 22nd January 2021, <https://acnuk.org/news/ethiopia-surge-in-violence-leads-to-up-to-1000-deaths/> [accessed 30/05/22].
- 2 "Ethiopia: Eritrean troops' massacre of hundreds of Axum civilians may amount to crime against humanity", *Amnesty International*, 26th February 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/ethiopia-eritrean-troops-massacre-of-hundreds-of-axum-civilians-may-amount-to-crime-against-humanity/> [accessed 30/05/22].
- 3 James Roberts, "Mixed church reactions to arrest of Cardinal Zen", *The Tablet*, 17th May 2022, <https://www.thetablet.co.uk/news/15449/mixed-church-reactions-to-arrest-of-cardinal-zen> [accessed 18/05/22].
- 4 Tiffany Wertheimer, "Hong Kong cardinal Joseph Zen arrested under China's security law", *BBC News*, 12th May 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-61413335> [accessed 18/05/22].
- 5 Ibid.
- 6 Salvatore Cemuzio, "Cardinal Zen arrested in Hong Kong, Holy See expresses concern", *Vatican News*, 11th May 2022, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-05/cardinal-zen-arrested-in-hong-kong-holy-see-expresses-concern.html>, [accessed 18/05/22].
- 7 "Cardinal Zen pleads not guilty", *The Tablet*, 25th May 2022, <https://www.thetablet.co.uk/news/15498/cardinal-zen-pleads-not-guilty> [accessed 15/07/22].
- 8 John Newton, "50 killed during Pentecost Sunday massacre at Catholic church", *ACN (UK) News*, 6th June 2022, <https://acnuk.org/news/nigeria-50-killed-during-pentecost-sunday-massacre-at-catholic-church/> [accessed 07/06/22].
- 9 "Maira Shahbaz", *USCIRF*, <https://www.uscifr.gov/religious-prisoners-conscience/forb-victims-database/maira-shahbaz> [accessed 15/07/22].
- 10 Abigail Frymann Rouch, "Maira's refuge? Apostasy, asylum and religious freedom", *The Article*, 1st August 2021 <https://www.thearticle.com/mairas-refuge-apostasy-asylum-and-religious-freedom> [accessed 15/07/22].

PAKISTAN

Ontvoerd, bedreigd en 18 maanden ondergedoken

Juni 2022: Een naaste verwant van de christelijke Maira Shahbaz (foto) meldde dat hij nog steeds verdachte mannen tegenkwam die vastbesloten jacht op haar maakten, 18 maanden nadat Maria met haar broers en zussen en moeder ondergedoken was, nadat ze was beschuldigd van afvalligheid.

Maira's lijden begon in april 2020, toen zij op 14-jarige leeftijd werd ontvoerd door Mohamad Nakash Tariq. Hij werd ervan beschuldigd haar te hebben verkracht en haar te hebben gedwongen met hem te trouwen en zich te bekeren.⁹ Ondanks een geboorteakte waaruit bleek dat zij minderjarig was, overtuigde Tariq de Lahore High Court ervan dat zij wettelijk waren getrouwd - een feit waarvan de imam die in de huwelijksakte werd genoemd de rechtmatigheid betwistte. Maira ontsnapte.

Sinds het najaar van 2020 heeft Kerk in Nood de Britse regering, via herhaalde vragen in het parlement van Westminster en ontmoetingen met minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, opgeroepen Maira asiel te verlenen.¹⁰





Bestel een gedrukt exemplaar van de samenvatting of van het volledige rapport

Wereldwijd worden christenen in meer landen vervolgd en lastiggevallen dan welk ander geloof ook. Priesters worden vermoord, gelovigen worden ontvoerd, christelijke vrouwen worden verkracht en gedwongen hun geloof te verloochenen, kerken worden ontheiligd en gemeenschappen worden gedwongen te vluchten. In het rapport *Vervolgd en Vergeten?* documenteren we de situatie in 24 landen en laten we zien hoe Kerk in Nood hulp en hoop biedt.



Uw gratis exemplaar van de samenvatting of het volledige rapport (5 euro) kunt u bestellen op www.kerkinood.nl/vervolgd (of scan de QR-code) of 073- 613 08 20 te bellen.

Kerk in Nood is een pauselijke stichting die katholieke gelovigen en andere christenen steunt waar zij ook worden vervolgd, onderdrukt of in pastorale nood verkeren.

Dankzij de steun van particulieren wereldwijd, konden wij vorig jaar meer dan 5.000 projecten in meer dan 140 landen steunen. Uw bijdrage helpt de lokale Kerk bij haar missie om hoop en solidariteit te brengen aan miljoenen mensen.

Van de bouw van kerken tot de verspreiding van catechetische boeken en noodhulp: onze projecten, groot of klein, omvatten een hele reeks initiatieven om het geloof internationaal te helpen voeden en vervolgd en lijdende christenen te steunen, waar zij ook in nood verkeren.