

# De verbeelding als opmaat naar geloofsverdieping

Renkum is een dorp gelegen aan de Veluwezoom bij de Rijn omringd met fraaie bossen. Deze Gelderse plaats kent een traditie van 1200 jaar katholicisme en is sinds 1380 een bedevaartplaats. Dat heeft ze te danken aan de aanwezigheid van een schitterend Mariabeeld waarvan niemand leek te weten hoe het daar ooit kwam. De oudst van naam bekende pelgrim is de Franse hofdame Marie d'Harcourt, die zeker vier keer kwam bidden bij Maria van Renkum. Dat deed ze o.a. in 1407 in aanwezigheid van hovelingen.

Het devote beeld bevindt zich in de katholieke kerk en behoort tot het nationale erfgoed. Vooral doordeweeks komen veel mensen het kerkgebouw, dat overdag altijd open is, even binnen om bij Maria een kaars aan te steken.

De Stichting Maria van Renkum probeert mogelijke kerksluiting te voorkomen en organiseert in samenwerking met de geloofsgemeenschap en niet kerkelijken allerlei activiteiten, die voor iedereen interessant zijn.

In de kerstperiode vind je in het kerkgebouw Bethlehem van 2000 jaar geleden nagebouwd met verlichte huisjes, een stal met Maria en Jozef, schapen in het veld etc. Al met al een sfeervol landschap waar jong en oud van geniet.

Aansluitend worden sinds vorig jaar ongeveer 140 kerststalletjes in de kerk opgesteld. Het betreft een verzameling van een hoogbejaarde man, die zijn leven lang overal in de wereld stalletjes aankocht en deze nu in permanente bruikleen aan de Stichting heeft geschonken.

In het dorp wordt een kribbetjestocht gehouden. Verschillende huizen hebben op de vensterbank dan een stalletje staan voorzien van een letter of woord en kinderen kunnen dan zoeken naar de oplossing en deze inleveren.

Ook kennen we een levende kerststal op het kerkplein. Daar komen veel mensen uit het dorp op af. Kinderen en volwassenen spelen het kerstverhaal na en daarbij zijn levende dieren. De ezel, een kameel, schapen e.d. ontbreken niet. Na het spel gaan mensen het kerkgebouw in om het af te sluiten. De middag voor aanvang en na afloop kunnen kinderen bij de dieren op de foto.

We verkopen één zaterdag zelfgemaakte kerststukjes: een kleine markt met muzikale omljsting en brandend hout in korven.

Van al dit soort activiteiten mag eenieder genieten. Maar we hopen ook, dat hierdoor mensen zich (meer) gaan afvragen wie Jezus van Nazareth was en wat Zijn levenswijze voor je kan betekenen.

Actuele informatie is te vinden op: [www.stichtingmariavanrenkum.nl](http://www.stichtingmariavanrenkum.nl) of via de e-mail [stichtingmariavanrenkum@outlook.com](mailto:stichtingmariavanrenkum@outlook.com) verkrijgbaar.