

# Ziekenbedevaart 2022

31 Mei, een spannende dag voor het bedevaartsoord Maria van Renkum: de eerste bedevaart speciaal voor zieken en senioren sinds 2019 (en de 64<sup>e</sup> sinds 1956). Wat zou het na ijleffect van de coronatijd zijn, wat voor weer zou het zijn, zou het vervoer goed gaan, en bovenal: hoe zou de opkomst zijn?



De verwachtingen werden overtroffen: er kwamen ruim 40 pelgrims vanuit de parochie en elders en nog eens 25 kerk-gangers zorgden voor het goede verloop van de bedevaart. Plus 20 kinderen, die een bloemenhulde brachten aan Maria en bloemetjes uitreikten aan de bedevaartgangers. Zo waren er meer ontroerende momenten. Blinde bedevaartgangers, o.a. bewoners van woonzorgcentrum Het Schild in Wolfheze, wilden graag het beeld van Maria van Renkum betasten om het goed in zich te kunnen opnemen. Dat deed ook de heer Van Brakel uit Oosterbeek (zie foto).





*Na de roos komt de lelie op de tweede plaats van alle Mariabloemen.*

*De bloem is het symbool van schoonheid en kracht, van vrouwelijkheid, zuiverheid en onschuld.*

