

*Veel regen, helaas weinig bezoekers (25) voor het Airborne miniconcert in de katholieke kerk 24-9-22*



Buiten vielen vele druppels uit de hemel, binnen regende het mooie orgelklanken voortgebracht door Bernard van Beek. De activiteit - voor wie dan ook - was in handen van de Pastoraatsgroep.







**Het Airborne gedenkconcert in de katholieke kerk te Renkum** vond plaats van 16.00-16.45 uur en was vrij toegankelijk. Na afloop werd een bijdrage voor onderhoud van het orgel op prijs gesteld. **De organist Bernard van Beek liet ons genieten van 16 muziekstukken rondom het thema Wanhoop-Hoop-Vrede.** Het ging onder meer om liederen van Beethoven, uit de Night of the Proms en Valerius. 't Was 'n prima concert!