

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 - een Renkumse katholieke traditie:

Dauwtrappen – wandelen met momenten van samenzang, gebed en na afloop een gezamenlijk ontbijt.



Een foto-impresie:

Zo'n 15 mensen deden aan het dauwtrappen mee. We verzamelden ons om 07.00 uur bij de kerk en wandelden door de Jufferswaard naar de Noordberg. Bovenaan zagen we een prachtig panorama over de Rijn. Vervolgens liepen we terug, soms over de gebaande paden, soms ook niet. Af en toe werd er stilgestaan en luisterden we naar een tekst, die een deelnemer oplas of werd er o.l.v. Hans een lied gezongen. Bij terugkomst had Carmen met behulp van Glenn voor een mooie ontbijttafel gezorgd. Marijke hield een overweging over het belang om ergens moeite voor te moeten doen, het onderweg of op weg zijn.

De activiteit was leuk, de volgende keer moeten we proberen om bijv. enkele randkerkelijken of jongeren mee zien te krijgen.....



Dauwtrappen vindt plaats op Hemelvaartsdag, de dag waarop christenen herdenken dat Jezus terugkeerde naar de hemel. Het gebruik zelf heeft niets met het christendom te maken. De traditie gaat terug tot de Germaanse tijd. Volgens het volksgeloof uit die tijd had de dauw, vooral op bepaalde dagen, een gene-



zende kracht. Er zou een zuiverende werking vanuit gaan.

Dauwtrappen deed je door in de vroege ochtend met blote voeten door bedauwd gras te lopen.





Het dauwtrappen was ooit waarschijnlijk een meifeest. In die periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. Later werd het gebruik in verband gebracht met katholieke processies op de ochtend van Hemelvaartsdag. Dauwtrappen is tegenwoordig vooral in het oosten van Nederland een traditie. Blootsvoets wordt er niet meer gelopen. In plaats van wandelingen worden er nu veel fietstochten gemaakt.





Een positieve gedachte in de ochtend,
kan je hele dag veranderen.