

Foto-impressie Carnavalsmis Katholieke kerk te Renkum 2022



Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Er wordt het begin van het vasten mee gevierd. Dit is de periode van veertig dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag. Om de vasten goed te kunnen 'overleven' wordt in de dagen voor Aswoensdag een feest gevierd; **Carnaval!** Een ander belangrijk aspect van carnaval is het verkleden en de maskerade. Omdat iedereen verkled is en veelal onherkenbaar, doet het er niet toe wie je bent en is iedereen gelijk.





De Dolle Instuivers, carnavalsvereniging Renkum/Heelsum heeft als organisatie nog duidelijk een link met de katholieke kerk te Renkum. Jaarlijks is er een carnavalsmis en een klein moment van bezinning in het grote feest weekend.

Over de herkomst van het woord "alaaf" bestaan twee lezingen. Sommigen zeggen dat het een verbastering is van het woord elf. Elf is immers het "gekkengetal", denk aan de "Raad van Elf". Anderen zeggen dat "alaaf" afkomstig is uit het oud-Keulse dialect; "all af" (Hoogduits : all ab), hetgeen zou betekenen "alles aan de kant".





Slaaf



Foto's JB: www.stichtingmariavanrenkum.nl

