

Foto-impresie Concert

Op 30 oktober 2021 vond het maandelijks zaterdagmiddagconcert plaats.

De opbrengst van deze concerten zijn bedoeld voor herstel van ons orgel dat aan revisie toe is. De musici treden pro deo op.



De organisatie gaat uit van de Pastoraatsgroep o.l.v. Marijke Alkema.



Ode aan het lied was een afwisselend programma met liederen uit verschillende genres en stijlperiodes. De liederen werden gezongen door Hanna Kodde. Zij speelde tevens piano en Harry de Vries liet het orgel klinken. Met name het door de Stichting MvR opgenomen nummer op het orgel getiteld: “*Abide with me*” (*Blijf bij mij, Heer*) ontroerde. Dit kwam mede door de mededeling dat het nummer refereerde aan de septemberdagen van 1944 toen Renkum in de vuurlinie lag van de beschietingen en veel soldaten m.n. de

Engelsen het leven lieten. Hanna verraste eenieder met prachtige gezangen. Het concert werd door zo'n 60 personen bijgewoond. Velen vonden dit zeker voor herhaling vatbaar.



Een mooi
concert

ZATERDAGMIDDAG
CONCERTEN
IN DE KATHOLIEKE KERK VAN
RENKUM

Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 – 16.45 uur,
Vrije toegang voor iedereen, vrije bijdrage voor onderhoud van het orgel.

*Je kunt niet jong genoeg
zijn om met goede muziek
in aanraking te komen.*

