

Orde Mariaal Bedevaartsoord Renkum (Orde MBR)

Renkum is een bedevaartsoord sinds 1380 en kent een katholieke traditie vanaf de 9^e eeuw.



Identiteit

De Orde is een zelfstandige gemeenschap van devotionele mannen en vrouwen, die zorg draagt voor de gewijde status van het katholieke Renkumse kerkgebouw. Ze is primair gericht op pelgrims waar dan ook vandaan. De orde bestaat uit minimaal twee of meerdere priesters, andere gewijden en religieus georiënteerde leken, die zich verbonden weten met Rome. De Orde is gezeteld in Renkum, waar enkele leden bij voorkeur in het gebouw geheten “de pastorie” woonachtig zijn.

Missie

De Orde is katholiek van aard en missionair gericht met aandacht voor oecumenisch georiënteerden, randkerkelijken en voor mensen, die vraagstukken op het gebied van zingeving hebben.

De priesters worden ingezet t.b.v. van eucharistievieringen en voorts voor zover gewenst of haalbaar is. Er wordt gewerkt met een leerhuisprogramma, gasten worden ontvangen en zo mogelijk begeleid. Het gezicht naar buiten toe wordt nadrukkelijk vormgegeven middels vaste contactpersonen etc. Mogelijk wordt aan de pastorie de voorziening Vita Vera - bedoeld voor bijeenkomsten w.o. lezingen - gerealiseerd.

Twee-eenheid

De Orde MBR regelt o.a. gebedsbijeenkomsten, ze richt zich zagezegd op het spirituele c.q. de pastorale aspecten voor zover nodig en organiseert diensten.

Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Maria van Renkum, die de financiële gang van zaken op zich neemt en verantwoordelijk is voor het onderhoud van de voorzieningen, infrastructuurle aangelegenheden, het promoten van het bedevaartsoord etc. Een afgevaardigde van de Orde MBR heeft zitting in het bestuur van de Stichting MvR.

Actiepunten 2021-2022:

- Regelen van de Statuten en/of afspraken
- Regelen wijze van toetreden tot de Orde MBR
- Regelen van enkele priesters, die zich willen verbinden aan de Orde en niet verplicht worden te verhuizen, er geldt sowieso voor niemand een verhuisplicht
- Regelen van een echtpaar etc., die als gastheer/gastdame wel op locatie willen wonen
- Erkenning vragen van het bisdom / de huidige eigenaar c.q. het bestuur PzTB
- Formele oprichting uiterlijk in de tweede Mariamaand van 2022 t.w. oktober.

Het bisdom Utrecht heeft geen beleid m.b.t. bedevaartkerken. Laat Renkum voor het bisdom het bedevaartsoord bij uitstek zijn!

“De wet doodt, de geest geeft leven”, aldus Paulus. Vandaar: “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen” (Galaten 5,1). Dit heeft ook betrekking op het gaan van alternatieve wegen, wanneer de bestaande wetten en structuren het “leven” niet langer dienen.

Info: stichtingmariavanrenkum@outlook.com