

Iedere doordeweekse ochtend



Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend wordt de vlag geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook komt er een bordje met de tekst: "De koffie is klaar, kom gezellig verder" achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!



Van de 69 kerken uit Overijssel en Gelderland die in maart 2020 zijn aangemeld voor de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland, zijn door een vakkundige jury tien kerken genomineerd, zoals, onze kerk. Door het publiek werd onze kerk aangewezen als meest gastvrije kerk van Overijssel/Gelderland.

Zie: <https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA>

