

essay

# Moederlijk gezicht van God en Kerk De ho

DOOR ANDRÉ ROES

Devotie tot Maria is een grote krachtbron in de Kerk – voor zoekende mensen die soms niet eens weten waarnaar ze verlangen, en voor mensen met een intens religieus leven.



Foto: Thom Masat – unsplash.com

Mariadevotie is de vroomheid van zoekende en verlangende mensen. Mensen weten soms niet waarnaar ze precies verlangen. Ze zoeken iets buiten zichzelf, wat ze in hun binnenste niet kunnen vinden. Lees het Evangelie en je ziet Jezus een oneindig medelijden hebben met de vermoeide menigte die iets bij Hem zoekt. Maar dat is slechts één aspect van Mariadevotie. Mariadevotie is vroomheid, en die kan ook voortkomen uit een intens religieus leven dat in het innerlijke verankerd is en dat iets aan de wereld wil meedelen. Mensen zoeken dan niet iets, maar hebben juist iets gevonden dat zij naar een bedevaartsoord toe brengen.

De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah wijst op de

voorliefde van Afrikaanse katholieken voor grote eucharistische plechtigheden, bedevaarten en processies. In Guinee zijn er Mariaplatsen waarheen katholieken honderden kilometers te voet afleggen. Pausen als Benedictus en Franciscus hebben grote waardering uitgesproken voor de enorme evangeliserende kracht van de volksvroomheid, in Afrika, Zuid-Amerika. Sarah is evenzeer ontroerd over de bedevaarten naar Lourdes, Fatima of Czestochowa. Volksvroomheid, zegt hij, heeft een grote draagwijdte, staat in het centrum van de geloofsverkondiging. Het is niet vreemd dat de gevestigde machten die invloed graag willen verminderen.

Mariadevotie is dus een kracht in de Kerk, die nooit

neerbuigend mag worden afgedaan als marginaal, 'volks' of sentimenteel. Erger je gerust aan wat bijverschijnselen, de handel in devotie-artikelen, de kitsch, het gedoe er omheen. De echte Mariadevotie kan dat hebben. Zij corrigeert wat in de Kerk eenzijdig is geworden. Onze kerken zijn te 'horizontaal' geworden, sterk moraliserend. Er wordt gepreekt over solidariteit, gerechtigheid, bevrijding, wat je moet doen. In onze kerkdiensten en liturgieën heeft een enorme overwoekering van woorden, van taal plaatsgevonden, van theologie. Bij Mariadevotie gaat het om weinig woorden, vooral om beelden en tekens. Mariadevotie heeft een gewijde, sacrale ruimte nodig, waar je omhoog wordt getild. De Kerk