



Stichting Maria van Renkum

Renkum, 10 juli 2019

Geacht Bestuur van de Titus Brandsma Parochie,

De Stichting Maria van Renkum begint de komende tijd actief naar buiten te treden om aandacht te vragen voor het behoud van onze pelgrimskerk voor de huidige functie, het intensiveren van veel zaken, die met bedevaart van doen hebben en het vervaardigen van een bedrijfsplan indien de voorziening afgestoten wordt en zij als juridisch erkende organisatie gezien mag worden als een partij om de gebouwen etc. over te nemen.

Het zal u bekend zijn, dat de gemeente Renkum kennis heeft genomen van de Rijksregeling ingaande 2019 om af te stoten kerkgebouwen voor sloop te behoeden en een dergelijke visie door de raad te laten vaststellen.

Bij deze bieden wij u een folder aan, die in eerste instantie geschreven is voor particulieren, bedrijven en instellingen om bijv. middels crowdfunding aan gelden te komen. Er worden komende maanden minimaal 2500 exemplaren al of niet met een begeleidend schrijven verzonden etc.

Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De in 1858 optredende verschijningen van Maria in Lourdes verlevendigde de Mariadevotie in algemene zin en in Renkum gold dat wat later eveneens. Het schitterende "Gulden Boek van O.L. Vrouw van Renkum", dat destijds door Cornelia Elisabeth Bosman aan de kerk werd geschonken vermeldt vele gebeurtenissen en processies, die sinds de terugkeer van het Mariabeeld in 1928 plaatsvonden.

Ondanks de ontkerkelijking in Europa zien we in Renkum, dat de belangstelling voor bedevaarten etc. sterk toeneemt. Het moet eenieder deugd doen, dat voor velen Maria een weg is naar Christus. Johannes Paulus II schreef in 1987 de encycliek Redemptoris Mater. Dit schrijven handelt over de speciale plaats van Maria in de heilsgeschiedenis en haar rol in het Christusmysterie. Maria wordt de moeder van de Kerk genoemd en ze wordt gezien als middelares tussen haar zoon en de gelovigen.

We waren aangenaam verrast in het laatste nummer van Titus Breed nr. 41 op pagina 14 te lezen, dat hoop en vertrouwen de basis vormen van de bestuursleden van Titus Brandsma. Dat geldt ook voor ons als bestuursleden van de Stichting Maria van Renkum. Laten we gehoor geven aan uitspraken van Paus Leo XIII, die krachtig pleitte voor democratisering binnen de geloofsgemeenschap en inzet van leken. U, als parochiebestuur, heeft een machtspositie. Maar met de verkoop van twee percelen grond te Renkum en een afgesproken riante opbrengst ontvangt u een geweldig cadeau, dat u in de schoot geworpen wordt, doordat de Renkumse geloofsgemeenschap voor uw tijd gronden met dank ontving.

Wellicht is het de wens van Maria, dat u t.z.t. genereus zult handelen richting de Stichting Maria van Renkum, zodat de pelgrimskerk zich kan ontwikkelen tot een uitstekende Nationale Bedevaartskerk. Dit alles tot meerdere glorie van de moeder Gods en een voortzetting van de katholieke traditie in Renkum, die eind 8^e / begin 9^e eeuw met de Willibrordkapel op Harten begon.

In afwachting, vriendelijke groet, namens de Stichting, John Bartels