

Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers!



Cijfers van het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder uren vrijwillig in voor de ander en de samenleving. En dat terwijl allerlei maatschappelijke problemen juist vragen om meer betrokkenheid

Laatst hoorden we van enkele kerkgangers uit Wageningen, dat ze verbaasd waren over de vele vrijwilligers, die zich voor de kerk van Renkum inzetten. Inderdaad, **we mogen trots zijn op al die mensen, die zich hoe dan ook inzetten voor allerlei activiteiten.** Ook het kerkbestuur van de parochie mag daar veel waardering voor opbrengen. Wat te denken van bijvoorbeeld Jos Oomen, die koffie

inschenkt voor een echtpaar uit Den Bosch, die op een voor hen bijzondere dag speciaal voor Maria van Renkum naar ons dorp kwamen en zich lieten rondleiden door ons prachtige kerkgebouw. Of onze mannen, die trouw koper poetsen, zodat de kandelaars weer blinken. en wat te denken van de dames, die altijd maar weer zorgen voor verse bloemen in de kerk.

“Mensen maken Nederland”, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”. Chapeau!

