

Wilt U Maria van Renkum helpen?



Onlangs werd onze kerk door het publiek uitgeroepen tot de meest gastvrije kerk van Overijssel/Gelderland. De prachtige bedevaartkerk met 't schitterende meditatiepark om het gebouw moet blijven bestaan. Dat kan als er € 300.000 voor herstel en een nieuwe verwarmingsinstallatie beschikbaar is.

We komen nog € 50.000 tekort. Help ons a.u.b. met **een gift of een lening**. Een idee: het verzilveren van een deel van de overwaarde van uw huis en daarvan een bedrag aan ons schenken of lenen. De belasting heeft ons erkend als Culturele Anbi en dat betekent voor u als gever altijd financieel voordeel.

Wij hopen, dat het devote beeld Maria van Renkum, dat sinds 1380 door duizenden pelgrims werd en wordt bezocht nog lang bij ons mag blijven. In de 15^e eeuw kwamen zelfs mensen van het Franse hof meerdere malen bidden in Renkum. Een traditie van 1200 jaar katholicisme in ons dorp mag niet verdwijnen.

Onder andere priester Antoine Bodar steunt ons streven om de kerk te laten voortbestaan.

Wij hopen, dat ook U wilt bidden voor het welslagen van onze missie. Uw gift is welkom op: Stichting Maria van Renkum **NL53 INGB 0009 0098 81**

Bij voorbaat hartelijk dank, mede namens onze koorleden, de vele vrijwilligers en de Stichting.

Vriendelijke groet, John Bartels - voorzitter
Overhoff 15, 6871 CZ Renkum / 0636070336
www.stichtingmarivanrenkum.nl