

**“Mogen de mensen van onze tijd,
die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,
opnieuw de waarde van de stilte ontdekken
en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”**
Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

Het eerste doel van de Stichting Maria van Renkum om het kerkgebouw te behouden voor de inwoners is gehaald. Mocht de kerk verkocht worden, dan kan een nieuwe eigenaar het gebouw niet meer slopen. Eén van de opmerkingen m.b.t. de aanwijzing van de kerk als een gemeentelijke monument betreft het bankenplan. Omdat de banken onderdeel zijn van de toekenning van het kerkgebouw als gemeentelijk monument mogen deze niet verwijderd worden. Potentiele kopers kunnen dan niet zoveel met een dergelijke voorziening.

De Stichting MvR heeft in goed overleg met de eigenaar, het bestuur van de parochie, tot half september a.s. de tijd gekregen om te bewijzen, dat ze in staat is het (achterstallig) onderhoud van 250.000 euro en een nieuwe verwarmingsinstallatie te bekostigen. Wij verwachten deze zomer de financiering van een installatie van een kleine 50.000 euro rond te krijgen. Met de herstelkosten van het kerkgebouw zijn we op verschillende manieren druk bezig. Het wordt een race tegen de klok. Als het lukt, dan heeft het parochiebestuur toegezegd de kerk de komende jaren niet van de hand te zullen doen.

Onlangs bijv. zijn 1691 brieven, persoonlijk gericht, verzonden aan kerkgerelateerde organisaties in Nederland om financiële steun te vragen voor herstelwerkzaamheden van ons fraaie kerkgebouw. We hopen, dat ook particulieren voldoende schenkingen doen en verwijzen naar oproepen gedaan in landelijke bladen.

Alle beetjes helpen.

Omdat geldbanken in feite geen rente meer op een spaartegoed geven hopen we dat mensen tijdelijk wat geld kunnen missen en zijn geldleningen naast schenkingen aan ons van harte welkom. Daarom worden door de Stichting Maria van Renkum 100 obligaties van 250 euro per stuk uitgegeven. Deze leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald. Ken je iemand, die daar wel wat voor zou voelen? Help ons dan om dat onder de aandacht te brengen in uw familie, vriendenkring of woonomgeving.

Wij beseffen, dat het niet alleen om geld gaat, om de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum overeind te kunnen houden en te blijven houden, maar ook een aanwas van nieuwe mensen is van levensbelang. We beschikken nu nog over een fantastische inzet van vele vrijwilligers etc. Maar hoe zal dat over vijf jaar zijn? De gemiddelde leeftijd van de direct betrokkenen ligt hoog. Daarom doen we er veel aan, om Renkum als bedevaartskerk veel meer op de kaart te zetten. Zo zijn we bezig de Franse ambassade te betrekken bij een standbeeld van Marie d’Harcourt op ons kerkplein. Zij was, in het Frankrijk van de 15^e eeuw, een belangrijke hofdame van de koninklijke familie, bezocht

zeker 4 keer Maria van Renkum om er te bidden en is onze oudst van naam bekende pelgrimgangster. Voor ons staat ze symbool voor al die mensen, die door de eeuwen heen toen en nu zich aangetrokken voelen tot Maria van Renkum.

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel: Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting 'Welkom in de Kerk' heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel van de 69 aangemelde kerken genomineerd.

Het bedevaartsoord Maria van Renkum behoort tot de tien uitverkorenen, omdat de kerk voldoet aan de omschrijving van een gastvrije kerk. Zo is de kerk elke dag van 9 tot 16 uur geopend voor iedereen die stilte zoekt voor gebed of meditatie of een kaarsje bij Maria van Renkum wil opsteken. Je kunt 's morgens koffie/thee drinken in de pastorie etc. Eén prijs heeft Renkum al gewonnen: een plaats bij "de meest gastvrije tien van Gelderland en Overijssel" die recht geeft op opname in een speciaal magazine en op een korte promotiefilm. Maar er zijn ook geldprijzen te winnen.

In overleg met Omroep Gelderland wordt aan een documentaire over Maria van Renkum gewerkt. De coronacrisis heeft een en ander in de tijd helaas doorgeschoven.

We hebben een begin gemaakt met het plaatsen van toeristische wegwijzers Maria van Renkum. Met Erfgoed Gelderland, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en de Euregio te Kleve in Duitsland wordt momenteel gewerkt aan een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaar.

Zoals gezegd houden we ons ook bezig met de nabije toekomst. Er vinden al gesprekken plaats i.v.m. een bedrijfsplan t.b.v. het voortbestaan van onze kerk etc. Een onderdeel daarvan betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) + souterrain (vooral opslagruimte) van de pastorie.

Het bedrijfsplan moet toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren. Er wordt een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede, Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht zijn.

Een bouwplan is al gereed en foto's ervan kun je op onze website zien. We hopen in de loop van de zomer aan het kerkbestuur zTBP en de locatieraad de plannen met betrekking tot een te volgen koers te kunnen aanbieden en zijn dan afhankelijk van de besluitvorming van het kerkbestuur. Uiteraard valt er meer te vertellen en wordt een en ander t.z.t. ter bespreking ook aan de parochianen voorgelegd, zodat andere suggesties meegenomen kunnen worden. Ter verduidelijking, niets staat vast en wij als Stichting hebben niet het laatste woord. Wij doen realistische aanbevelingen.

Zie verder: www.stichtingmariavanrenkum.nl Nieuwsbrief 12 juni 2020